

ENERGI



(Foto: 2. maj)

Den blinde vækst og den deraf følgende skærpede kamp omkring energikilderne har ført til, at energien for alvor er blevet ét af storpolitikens brændpunkter. Olielandene er begyndt at kræve en højere pris, hvilket har ført til en gigantisk hetz fra i-landenes side. På trods af, at det er de store olieselskaber, der altid har profiteret mest på olieknapheden.

.....»Indførelse af A-kraft i Danmark giver

mere beskæftigelse«, hører vi tit. Dette er rigtigt, men desværre kun i én branche, nemlig politiet, efterretningsvæsenet og de private vagtværn.....

.....er det galmandsværk, at Barsebäck ligger kun 25 km fra Rådhuspladsen. Derfor har VS... krævet, at Barsebäck straks skal lukkes. I øjeblikket er de danske myndigheders svar på et større udslip fra Barsebäck: »Gå indendørs og luk op for radioen!«.....

Hvilke energiformer skal vi bruge? Hvordan skal vi udnytte dem? Hvilken form for produktion vil vi have?

Dette er *politiske* spørgsmål, som kræver en *politisk* stillingtagen. Hvilket slags samfund vil du leve i?

Borgerskabet og dets tro lakajer, de altid så 'ansvarlige' politikere har truffet deres valg. De fortæller os, at væksten i produktionen og dermed et øget energiforbrug er en forudsætning for velstand. Og at indførelsen af atomkraft er en forudsætning for, at væksten kan fortsætte.

Prisen for 'velstanden'

Men hvad er det for en velstand, de taler om? Ganske vist stiger produktionen og udbuddet af varer. Men samtidig bliver varesnes kvalitet stadig dårligere. Forureningen af luften og vandet tiltager. Stadig flere arbejdere må førtidspensioneres, fordi vi nedslides af ræset og ødelægges af de giftige stoffer i produktionen. Pille- og alkoholmisbruget er enormt. Der forbruges vildt af jordens ressourcer, og de industrialiserede lande bruger hensynsløst af u-landenes råstoffer, proteiner og arbejdskraft.

Velstand er ikke et spørgsmål om, *hvor meget*, men om *hvad!*

Væksten skyldes ikke at kapitalisterne er dumme eller onde. Men for at klare sig i den kapitalistiske konkurrence, bliver kapitalisterne nødt til at producere mere og mere, og udnytte arbejdskraften stadig mere effektivt. Hvis de også skulle tage samfundsmæssige hensyn, ville de ikke få nok profit.

Størst mulig selvforsyning

Den blinde vækst og den deraf følgende skærpede kamp omkring energikilderne har ført til, at energien for alvor er blevet ét af storpolitikens brændpunkter. Olielandene er begyndt at kræve en højere pris, hvilket har ført til en gigantisk hetz fra i-landenes side. På trods af, at det er de store olieselskaber, der altid har profiteret mest på olieknapheden.

VS går ind for størst mulig selvforsyning med energi - og dermed størst mulig uafhængighed af de store udenlandske selskaber, der har monopol på olie, atomkraftværker og alt hvad dertil hører. Under oliekrisen så vi jo, hvordan 'multinasserne' øvede politisk pression mod de oliefattige lande.

Energiplan uden atomkraft

Nu, hvor regeringen midlertidigt har udskudt beslutningen om indførelse af atomkraft, vil VS først og fremmest arbejde på, at forskningsmidlerne bliver overført *fra* atomkraft *til* udvikling af alternativ energi.

Ifølge de praktiske erfaringer, der allerede er gjort med vind, sol og biogas, kan disse energikilder allerede 1985-90 dække 1/4 af Danmarks energiforbrug. I år 2000 vil de (i følge den alternative energiplan fra 1976) sammen med en andel på 55% olie og gas fra den danske del af Nordsøen + 11% importeret kul kunne dække hele landets energiforbrug.

Det forudsætter, at de forskellige energikilder anvendes til de arbejdsopgaver, de hver for sig er bedst egnet til, f.eks.:

- at vi bruger kul, gas og olie til el og industrielle processer, som kræver høj temperatur.
- at vi bruger sol og overskudsvarme fra el-værker (kraft/varme) til boligopvarmning og samtidig isolerer godt.
- at vi bruger biogas til landbrugets behov.
- at husholdnings- og andre maskiner konstrueres, så de forbruger meget mindre strøm.

Som det er nu, spildes henvend 80% af de anvendte energiråstoffer, fordi de bruges til forkerte formål - f.eks. el til boligopvarmning.

Konklusionen er, at vi omkring år 2000 kan klare os med ca. det halve energiforbrug, at det kan dækkes uden atomkraft, og at levestandarden ikke behøver at forringes af den grund.

Herhjemme har især OOA's (Organisationen til Oplysning om Atomkraft) grundige oplysningsarbejde styrket den folkelige modstand mod atomkraft så meget, at regeringen har måttet udskyde beslutningen om atomkraft den ene gang efter den anden lige siden



1974, hvor det første gang var på tale at indføre den.

Mere beskæftigelse - til politiet!

»Indførelse af A-kraft i Danmark giver mere beskæftigelse«, hører vi tit. Dette er rigtigt, men desværre kun i én branche, nemlig politiet, efterretningsvæsenet og de private vagtværn.

A-kraften vil sætte mange andre varige spor i samfundsudviklingen. Opbevaring af affaldet i århundreder kræver et 'stabilt' samfund, det vil sige forbud mod strejker - arbejderklassen skal absolut holdes i ro.

A-kraften vil uundgåeligt fremtvinge en langt mere autoritær styreform end hidtil. Samfundet bliver me-

re og mere centraliseret og mindre forståeligt for den enkelte. Vi får endnu mindre lokal indflydelse på udviklingen, og fordi A-kraften sluger bevillingerne, vil den blokere for den miljøvenlige vedvarende energi.

A-kraft og A-våben er 2 sider af samme sag. Alle lande, som i dag har A-kraft, har også mulighed for at lave A-bomber. Det var med plutonium fra en 'civil' reaktor, at Indien sprængte sin første A-bombe. Ikke så sært at Pakistan satser på A-kraft. Ligesom Sydafrika, Argentina, Syd-Korea, Brasilien, Ægypten, Israel.....

Luk Barsebäck!!

Erfaringerne viser, at der jævnligt sker uheld på A-værker, med udslip af radioaktivitet. Følgerne af et større uheld er katastrofale: Mange vil dø med det samme, endnu flere vil få kræft, og omgivelserne vil blive så forurenede, at der ikke kan dyrkes noget på jorden eller bo nogen i lang tid fremover.

Af den grund er det galmandsværk, at Barsebäck ligger kun 25 km fra Rådhuspladsen. Derfor har VS, sammen med Restforbundet og SF krævet, at Barsebäck straks skal lukkes. I øjeblikket er de danske myndigheders svar på et større udslip fra Barsebäck: »Gå indendørs og luk op for radioen!«.

Flere arbejdspladser i alternativ energi!

De socialdemokratiske topledere i fagbevægelsen protesterede, da beslutningen om udskydelse af A-kraften blev truffet. De krævede A-kraft for at »sikre beskæftigelsen og den økonomiske vækst.« Og det på trods af, at stadig flere lokale fagforeningsafdelinger vender sig mod A-kraft.

VS vil arbejde for et større samarbejde mellem OOA og de enkelte fagforeninger. Vi vil arbejde for, at hver eneste lokalafdeling vender sig imod A-kraft. LO-toppen skal ikke presse sine ønsker og ideer om A-kraft ned over hovedet på medlemmerne.

Desuden er det direkte usandt, at A-kraft skulle give mere beskæftigelse. For hver million, der bliver investeret i A-kraft, skaffes der kun arbejde til 3-4 personer under opførelsen af værkerne. Hvis de samme penge investeres i vedvarende energi, isolering eller naturgas, skabes der 6-10 nye arbejdspladser. Solfangere og vindmøller kan fremstilles på danske virksomheder. Derved undgås store flytninger af arbejdskraft, og arbejdsløsheden i udkantsområder kan nedsættes.

VS har i Folketinget fremsat en række forslag til at fremme beskæftigelsen. En vigtig del af disse forslag bygger på vedvarende energi, naturgas og boligisolering. Den energipolitiske plan vil kunne skaffe arbejde til ca. 45.000 mennesker og betyder bedre boliger (bedre isolering) og mindre luftforurening fra olie- og kulfyrede kraftværker.

Regeringen affærdigede planen, selvom den kunne sætte flere i arbejde og de sædvanlige betalingsbalanceargumenter kunne ikke bruges, da VS energiplan tværtimod ville forbedre betalingsbalancen med flere milliarder kroner.



Stop den vilde vækst!!

For VS gælder den overordnede kamp det kapitalistiske samfund. Vi skal stoppe den vilde vækst, fordi den ødelægger naturgrundlaget, frådser med de sparsomme ressourcer og forurenar jorden. Vi vil leve et liv, hvor der er meningsfyldt arbejde til alle, hvor vi selv er med til at bestemme samfundets udvikling. Hvor naturens balance ikke slås i stykker. Hvor den ene trediedel af jordens befolkning ikke lever materielt godt, fordi den udnytter de sidste to-trediedele.

Men i et kapitalistisk samfund styres udviklingen ikke af menneskene og deres behov, men alene af mulighederne for at få profit. Derfor får vi først et menneskeligt samfund under socialismen.

VS' krav til energipolitikken

På energiområdet er målet en *selvstændig og decentral energiforsyning, som er baseret på vedvarende og*

forureningsfri energikilder.

Vi skal bekæmpe afhængigheden af de multinationale selskaber. Der skal sættes kraftigt på udviklingen af vedvarende energi. Nordsøolien og gassen skal nationaliseres og A-kraften skal afvises.

Rovdriften på ressourcerne og energispildet skal standses. Spildproduktionen skal afskaffes. Elværkernes og -industriens spildvarme skal udnyttes og der skal indføres isoleringsarbejder.

Tilsviningen af miljøet skal stoppes. Produktionen og energiforsyningen skal indrettes, så de indgår som et led i naturens kredsløb.

Bland dig i dit eget liv! Kræv energibesparelser, der gavner arbejderklassen. Bedre boligisoleringsnedsætter varmeudgifterne og skaffer arbejde - og boligerne bliver sundere at bo i. Udbygning af den kollektive trafik mindsker forureningen - og sparer menneskeliv, hvis privatbilismen samtidig bekæmpes. En decentral varmeforsyning muliggør den bedst mulige udnyttelse af energiresourcerne - og skaber mulighed for lokal medbestemmelse.

Venstresocialisterne har påbegyndt udsendelsen af en serie pjecer, omhandler partiets holdning på en række områder. Pjecerne kan anvendes som undervisningsmateriale i skoler og på gymnasier.

Følgende emnepjecer er foreløbig udkommet:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Nr. 1: Daginstitutioner | <input type="checkbox"/> Nr. 6: Kapitalistisk krise |
| <input type="checkbox"/> Nr. 2: DUC | <input type="checkbox"/> Nr. 7: Kulturpolitik |
| <input type="checkbox"/> Nr. 3: EFG-uddannelse | <input type="checkbox"/> Nr. 8: Miljøpolitik |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nr. 4: Energipolitik | <input type="checkbox"/> Nr.10: Sundhedspolitik |
| <input type="checkbox"/> Nr. 5: Generel politik | <input type="checkbox"/> Nr.11: Kampen mod militarismen |

Pjecerne kan enkeltvis eller som sæt rekvireres hos:

Venstresocialisterne

Studiestræde 24

1455 Kbhvn. K.

Tlf: (01) 13 46 44 efter kl. 13.00.

Sats: Venstresocialisterne og Eksskolens Trykkeri

Tryk: Eksskolens Trykkeri

VS POLITIK