



DANSK SAMLING

RØMERSGADE 19

KØBENHAVN K.

DET. KGL. BIBLIOTEK  
KØBENHAVN  
SMAATRYKSAFDELINGEN

# Dansk Samling og Folketingsvalget 1943

Folketingsvalget nærmer sig, og da vi er af den Mening, at der er mange nationalt sindede Mennesker, som har Brug for et Parti, der bekender sig til den danske Frihed, vor Retsarv og den nordiske Samling uden at støtte den radikale Politik, som har fundet sit Udtryk i Regeringen Scavenius, har *Dansk Samling* besluttet at deltage i Valget med Kandidatopstilling over hele Landet. Vi henvender os i den Anledning til Dem for at bede Dem hjælpe os med Indsamling af de 10,000 Underskrifter, som er nødvendige for Partiets Anmeldelse, og med Udsendelsen af vor Valgavis.

Vor Begrundelse for *Dansk Samlings* Deltagelse i Valget har vi søgt at udtrykke i nedenstaaende, og vi beder Dem derfor gøre os den Tjeneste at gennemlæse det, inden De bestemmer, om De vil hjælpe os eller ej.

## Folk vil stemme Dansk

Den første Nødvendighed ved dette Valg er, at der kommer flest mulige Stemmer som *dansk Tilkendegivelse*. Rent umiddelbart føles dette som en national Pligt, uanset hvilket Parti man tilhører, ja uanset om man til daglig har nogen politisk Interesse. Det danske Folk vil anvende dette Valg som en Demonstration for Danskheden og *mod* Partier, der søger at fremme udenlandske Idéer paa en rodløs Maade.

Og da de store Partier, som staar bag Samlingsregeringen, hele Tiden har bekendt sig til den danske Friheds- og Retsarv, skulde

Afgørelsen saaledes falde let. Men man hører allerede, at mange har Betæneligheder, saa store Betæneligheder, at man forstaar, de tænker paa at blive hjemme. *Og det maa ikke ske.*

### Hvilke Betæneligheder?

Spørgsmaalet besvarer sig selv. Det er ingen Hemmelighed, at Regeringen Scavenius nyder ringere Tillid end de tidligere Samlingsregeringer, ja saa ringe Tillid, at mange alvorligt overvejer at undlade at støtte den, fordi dens Principper er *imod* den sande Danskhed og imod vor Sans for Frihed og Ret.

Gennem de sidste Aartier før den 9. April var *den radikale Politik* stærkere end noget andet i Landet. Ganske vist var det Landets mindste Parti, men dets Synspunkter maa have svaret til de Tanker, et Flertal af Medlemmer i de øvrige Partier gik med i det stille, for det regerede, og dets Synspunkter beherskede Landet, *ganske som om det havde haft absolut Flertal paa Rigsdagen.*

Den radikale Tankegang er kendt af enhver. I Teori kan den lyde smukt og være ærlig ment, *men i Praxis ytrer den sig altid paa den Maade, at Livet er langt mere værd end Æren.* I Praxis bliver radikal Politik en altopslugende Interesse for at redde Skindet, uanset hvilke Ydmygelser dette medfører.

Den 9. April 1940 var en logisk og uundgaaelig Følge af denne Politiks Herredømme i Danmark. Saa ramte Besættelsen det danske Folk som et Tordenslag, mange vaagnede op og var forfærdede, bedrøvede, harmfulde — mange, som havde været ligeglade med deres Land, blev bevidst nationale, og der skete gennem Tusinder af Foredrag, Artikler og Bøger en vidtgaaende Selvbesindelse.

Men hvilket Resultat har denne Selvbesindelse givet *politisk*? Er der sket en kraftig Forskydning i dansk Politik, saaledes at de radikale Synspunkter er blevet trængt tilbage netop nu, hvor man havde konstateret, at de var dødbringende for vor Nation?

Nej, tværtimod. Scavenius fører en saa radikal Politik som nogen, *og P. Munch er, uden at ret mange ved det, endnu en af de mægtigste Mænd paa den danske Rigsdag.*

Da de store Partier i det store og hele har godkendt denne Politik og bærer den oppe med deres Støtte, udvides Ansvar for den radikale Politik til samtlige disse Partier, omend der inden for dem er Enkelt personer, som er imod den.

Og man spørger derfor sig selv, om man blot for at modvirke

Clausens Parti, der alligevel er ganske ubetydeligt, og som ikke vil faa nogen Fremgang ved dette Valg, skal støtte den Form for dansk Politik, som netop har ført til vor Ulykke. Ja, man spørger, om det endda ikke kan befrygtes, at der bliver for faa Stemmer imod Clausen og hans Folk, hvis der ikke bliver anden Mulighed end de gamle Partier.

### Skal vi holde sammen for enhver Pris?

Der er Folk, som siger, at vi Danske maa holde sammen om Samlingsregeringen for enhver Pris, uanset hvordan den staar, og hvilken Politik den fører. Intet kan være mere farligt for os. Hvis vi gør Danskheden til eet med en Støtte til den Politik, som har ført det danske Folk ind i dødelig Fare for Undergang, da underskriver vi frivilligt vor egen Dødsdom.

De, der prædiker et saadant Sammenhold, anbefaler at vi udskyder den *egentlige* danske Politik til efter Krigen. De gaar ud fra, at Besættelsessituationen ikke er noget Udtryk for den *egentlige* danske Stilling. Det kender vi alle fra vort private Liv. Vi begaar fra Time til Time og fra Dag til Dag en Række Handlinger, som vi ofte er utilfredse med eller skammer os over, men vi trøster os med, at „dette *egentlig* slet ikke er mig. Jeg er *egentlig* helt anderledes.“

Men et Menneske er identisk med sine Handlinger og bliver bedømt efter dem alene. Og saaledes er det ogsaa med et Folk. Vor Situation under Besættelsen er i allerhøjeste Grad *egentlig*. Og hvis vi ikke har Mod eller Tro eller Vilje eller Kraft til at bekende os til den rette Politik nu, saa faar vi det heller ikke efter Krigen. Den, der ikke kan yde det usædvanlige under Fare, kan det da slet ikke, naar den er overstaaet.

Besættelsesaarene er ingen Parentes. I dem bliver Grunden lagt til en god Fremtid for vort Land — eller den bliver ikke lagt. Man kan ikke ligge tot i tre—fire Aar.

Vi kan forøvrigt allerede mærke det paa den moralske Situation i Danmark. Efter den megen Selvbesindelse, de mange Tusind Foredrag og Artikler og de mange dyre Bøger om vor glørværdige Fortid i de sidste to Aar, har vi i det sidste halve Aar kunnet mærke Sløvheden og Trægheden og Passiviteten tage til hos mange Mennesker igen, saaledes at man maa sige, *at disse er langt værre farne end før den 9. April*. Før den Tid var de sløve, fordi de aldrig havde oplevet store og frygtelige Ting, og det kan til Nød forstaas, omend ikke und-

skyldes. Men nu er de sløve efter at have oplevet frygtelige Ting, og dette er den dødelige Fare nationalt set.

Derfor skal vi ikke „holde sammen for enhver Pris“. Derfor skal vi søge et Udtryk for vor Danskhed, som paa een Gang er Afstandtagen fra rodløs Efterligning af udenlandsk Politik og et Nej til den hjemlige Politik, som gennem saa mange Aar har ført os hen mod Ødelæggelsen.

## Hvilken Værdi vil Dansk Samling have i denne Situation?

*Dansk Samling* har to Opgaver i Dagens Politik:

- 1) at samle alle de Stemmer, som ellers vilde være blevet hjemme af Lede overfor de gamle Partier og Uvilje overfor Clausen.
- 2) At styrke Danskheden og Sansen for Frihed og Ret paa Rigsdagen.

Det er ikke saaledes, at det danske Folk har Mistillid til *hele* vor Rigsdag. Vi ved, der er gode Mænd derinde, som flere Gange har vist det rette Sindelag. Vi behøver blot at nævne en Mand som *Knud Kristensen*. Men Rigsdagens *magnetiske Punkt*, som drager Indflydelsen sammen fra alle Partierne, er vedvarende *de radikale*.

Det er nødvendigt, at der paa Rigsdagen skabes et nyt magnetisk Punkt — i dens modsatte Hjørne. Her maa *Dansk Samling* kunne sætte nye, selvstændige, dansksindede Mænd ind, som maa optage det bedst mulige Samarbejde med de Mænd fra de gamle Partier, som har den bedste nationale Holdning.

Skal *Dansk Samling* til at være Overdommer, naar det gælder Folks nationale Holdning? Nej, men her har jo ogsaa Folket talt. Jeg nævnte før *Knud Kristensens* Navn, og det vilde heldigvis ogsaa let kunne suppleres med Navne fra andre Partier.

Det er ikke for tidligt, at *Dansk Samling* af alle Kræfter yder sin Støtte til, at *den anti-radikale Tendens* bliver saa kraftig som muligt.

## Hvilket Valgprogram?

Den aktuelle Situation er saa speciel, at det ikke er Opgaven at opstille *Dansk Samlings* fulde og hele Program med Udtalelser om samtlige politiske Spørgsmaal. Vi tror, det gælder om at bekende sig til følgende og hævde det af al Kraft:

- 1) At fastholde den danske Grundlov og den danske Retsarv, saaledes at vort Frihedssyn stadig finder aktuelle Udtryk i den politiske Situation.

- 2) At skabe det bedste mulige Samarbejde med Mænd fra andre Partier, som har samme Opfattelse.
- 3) At forberede *det forenede Norden* med et fælles Forsvar og fælles Udenrigspolitik.
- 4) At forberede den økonomiske og sociale Politik, som efter Krigen skal forbinde et frit Initiativ med et fuldt og helt socialt Ansvar.

## **Et Brohoved erobret paa Rigsdagen**

Den danske Rigsdag er som et stort Kontinent, besat af Førkrigstidens Politik. Og de, der repræsenterer denne Politik, vil ogsaa efter Krigen forsøge at fastholde denne Besættelse, saaledes at Fortidens Synspunkter og Magtinteresser og dermed ogsaa Fortidens skæbnesvangre Fejl kan fortsættes.

Med *Dansk Samling* kan der allerede nu, inden Krigen er forbi, erobres et Brohoved i dette „mørke Fastland“, saaledes at en Kreds af Mænd, der har lært af Tidens Ulykker og er indstillet paa Fremtidens Opgaver, faar Fodfæste og kan udbygge det til en endnu stærkere Position bagefter.

Tænk, hvad det vil betyde, om der allerede nu kom Mænd paa Rigsdagen, om hvem man vidste, at de fuldt og helt var Forkæmpere for *det forenede, velbevæbnede Norden!*

Paa denne Maade kan dette Valg forvandles fra en Handling, Vælgerne kun gaar med til i Lede, til en Indsats, der positivt har med Fremtiden at gøre. Det kan blive en Handling, man foretager med Glæde, fordi den er Indledningen til den sande Fornyelse i Danmark.

Naar man tænker paa de mange Tusind Samtaler, man har ført om politiske Spørgsmaal i disse Aar, slaar det en med Forfærdelse, at saa mange Mennesker har tabt Modet. Men det er, fordi de vilde nøjes med en „almindelig, aandelig Danskhed“. Danskhed kan kun hævdes i Handling, i Politik, i et Arbejde for et samlet Norden, i et positivt Ansvar overfor Landets økonomiske og sociale Problemer. Intet Folk kan synge eller skrive sig til Frihed og Selvagtelse.

Her er det, at *alle som vil det danske fuldt og helt*, maa af Huse til det kommende Valg og samles om den Politik, der bærer Fremtiden i sig.

## Kan det nytte med Dansk Samling?

Eftersom Radikalismen har lært alle Danske det lille golve Spørgsmaal: *Kan det nytte?* vil dette naturligvis ogsaa blive anvendt paa *Dansk Samling*.

Kan det nytte med „disse Smaapartier“? Har *Dansk Samling* nogen Mulighed for at gøre sig gældende? Ja, vi har. Vor Erfaring er den, at den, der aabent og kraftigt siger Sandheden om saavel de danske Problemer som de danske Opgaver, uden Hensyn til, om han støder de politiske Magtinteresser, han vil blive hørt. Vi har gjort vore Erfaringer dermed gennem Aarene. Lad os f. Eks. nævne nogle Tal fra 1942. I det Aar holdt vi 836 Møder og samlede omkring 60,000 Tilhørere. Vi udsendte ca. 255,000 Bøger, Blade og Pjecer, og vi omsatte omtrent 400,000 Kr. Det er omtrent samme Beløb, som der f. Eks. omsattes af Landets største nationale Forening, *Grænseforeningen*, i det samme Aar.

Hvis man har Held med at knytte dygtige Medarbejdere til og stadig interesserer sig for at faa de allerbedste, kan man til et saadant Arbejde samle saa gode Folk, at det ikke kan undgaa at faa stor Indflydelse. Vi kender det f. Eks. fra vort Tidsskrift *Det tredje Standpunkt*, der har kunnet samle en stor Kreds af Landets dygtigste og mest kendte Mænd og Kvinder som Medarbejdere og udkommer i et Oplag, der er fire Gange saa stort som det normale for Tidsskrifter i den Klasse.

Og en Repræsentation paa Rigsdagen vilde give os endnu større Mulighed for at vinde Folks Interesse.

## Dansk Samlings praktiske Muligheder ved dette Valg

Vi har et ret godt Udgangspunkt i Sammenligning med Tallene fra sidste Valg, hvor vi deltog for tidligt, kun to Aar efter, at vi havde grundlagt *Dansk Samling*. Vi fik 8,553 Stemmer, og vi har siden da firedoblet vort Medlemstal, saaledes at der — selv om vi ser helt bort fra de Ikke-Medlemmer, som af aktuelle, nationale Grunde skulde have Lyst til at stemme paa *Dansk Samling*, skulde være Mulighed for et Minimum paa to Mand til Folketinget.

Skal man dertil føje Ikke-Medlemmer, er det umuligt at opstille noget Tal, da ingen kan vide disses Antal. Men det vigtigste for alle

Parter skulde ogsaa være det ovennævnte Minimum, da man derved skulde være sikret mod Stemmespild.

## **Indsamling af de 10.000 Underskrifter**

Naar et nyt Parti vil deltage i Valg, skal det senest ti Dage før Valget anmeldes til Indenrigsministeriet med 10.000 Underskrifter fra Folketingsvælgere — det vil her sige: Mænd og Kvinder, som senest 1. Marts er fyldt 25 Aar. Underskriften forpligter ikke til Medlemsskab i *Dansk Samling*, men gælder udelukkende Partianmeldelsen.

Da Valget kan tænkes at komme allerede omkring Midten af Marts, haster det ganske overordentligt med at faa disse Underskrifter samlet, og vi beder Dem derfor gaa i Gang med at faa de vedlagte Blanketter udfyldt hos Deres Bekendte saa omgaaende som muligt. Vi skal helst have dem inden Udgangen af Februar.

Underskrivere i København, Gentofte og paa Frederiksberg skal *ikke* selv sørge for, at Folkeregistret udfylder den nederste Rubrik (under den tykke Streg). Vi samler Blanketterne her paa Hovedkontoret og bringer dem samlet til Folkeregistret. Derimod vil det i Provinsen være hurtigst, om man omgaaende faar Folkeregistrets Kontrol paa Blanketten, inden man indsender den.

Vi har trykt rigeligt af Blanketter, saa hvis De kan skaffe flere udfyldt, end vi herved sender Dem, beder vi Dem rekvirere omgaaende.

Hvis De har Bekendte andre Steder i Landet, som De kan faa til at gøre et Arbejde for at samle Underskrifter, send saa omgaaende et Brev til Vedkommende og ring til os og bestil Blanketterne sendt til ham. Vi vedlægger da en Følgeskrivelse, beregnet paa Ikke-Medlemmer og indeholdende de samme Begrundelser for vor Deltagelse i Valg som denne Skrivelse.

Vi er klar over, at det er meget kort Frist, og vi kaster derfor skyndsomt et meget stort Antal Blanketter ud over Landet. Ialt bliver der trykt og udsendt en Million af dem!

NB.: Hvis Valget skulde blive aflyst, beder vi Dem *alligevel* fortsætte Indsamlingen af Underskrifter. I dette Tilfælde skal Blanketterne dog *ikke* attesteres af Folkeregistret.

## **Og saa Valgavisen**

*Der vil næppe blive Lejlighed til Afholdelse af store offentlige*

Møder, og vi skal derfor have den størst mulige skriftlige Hvervning.

Her har vi planlagt en Valgavis, som skal indeholde vor Opfattelse af Valgsituationen, en Liste over vore Kandidater, nærmere Redegørelse for vort Valgprogram og nogle væsentlige Træk af Dansk Samlings Historie, og den vil vi gerne have ud til saa mange Hjem som muligt.

Der er Grænser for, hvad vi selv kan overkomme økonomisk, saa vi beder derfor Dem — hvis De billiger vor Valgdeltagelse — om at hjælpe os her. Vi har vedlagt et Kort, hvorpaa De kan bestille et Antal af disse Valgaviser, Prisen bliver 25 Øre pr. Stk. Foruden det Antal, De selv kan fordele blandt Deres Bekendte, beder vi Dem overveje, om De ikke kan købe endnu et Antal, som vi saa uddeler for Dem i andre Kredse, eventuelt paa Deres Forslag. Hvis De f. Eks. gerne vil ofre 25 Kr. paa dette Valg, men ikke har Brug for mere end 20 Valgaviser, kan vi paa denne Maade uddele de øvrige 80.

Denne sidste Indsats kan blive ganske umaadelig vigtig i vort Arbejde for at naa tilstrækkeligt mange Mennesker, saa vi opfordrer Dem indtrængende til at yde Deres Indsats her.

De vilde lette vort Ekspeditionsarbejde meget, hvis De indsendte Beløbet samtidig med Bestillingen.

Og saa haaber vi, at De har faaet Tillid til Dansk Samling ved at gennemlæse denne lille Tryksag, og at vi ser et Resultat deraf paa Valgdagen.

Deres ærbødige

ARNE SØRENSEN

Landsformand for Dansk Samling.